

# Kærlighed

## søg det frem for alt andet

### Start her

- Hvem er en af de mest kærlige mennesker, du kender? Hvad er det ved dem, der får dig til at sige det?
- Hvad er de virkelige tegn, der får dig til at vide, at du er elsket af nogen?

### Snak sammen

- Ofte bliver en mors kærlighed nævnt som den største kærlighed. Hvad er det ved en mors kærlighed, der er unikt?
- Hvorfor er sådan en robust og ubarmhjertig kærlighed så attraktiv for os og inspirerende?

### Udforsk ordet (del 1)

Jesus talte om kærlighed ved flere lejligheder. Det, han underviste, rykkede grænserne for vores forståelse af hvad kærlighed er, og med sin død på korset demonstrerede han den ultimative opofrende kærlighed, som vi er kaldet til at efterligne.

Læs følgende vers:

- Matthæus 22:36-40
- Johannes 13:34-35
- Lukas 6:32-36

Diskuter følgende spørgsmål:

- Hvorfor tror du, at kærlighed er det største bud?
- Hvad er det største bevis på, at vi er Jesu disciple? Hvorfor?
- Hvem er vi kaldet til at elske? Hvordan ønsker Jesus, at vi skal udtrykke denne kærlighed?

### Hovedtanke

Det største bevis på, at vi er Jesu disciple er, at vi elsker hinanden.

Kærlighed er tegnet på modenhed og åndelig vækst – at vi bliver mere og mere som Jesus. Som der står i Lukas, er det, når vi elsker som ham, vi viser, at vi er Guds børn.

Derfor bør vores mål frem for alt være at forfølge kærligheden.

### Udforsk ordet (del 2)

Læs 1 Korintherbrev 13

- Hvilke egenskaber eller evner siger Paulus er meningsløse uden kærlighed?
- Hvilke af disse egenskaber eller evner værdsætter du naturligvis mest?
- Hvorfor er det sandt, at de ikke er frugtbare uden kærlighed?

Læs denne liste taget fra vers 4-7 langsomt og overvej, at Jesus er det perfekte eksempel på denne kærlighed til os

- Kærligheden er tålmodig
  - Kærligheden er mild
  - Kærligheden misunder ikke
  - Kærligheden praler ikke
  - Kærligheden bilder sig ikke noget ind
  - Kærligheden vanærer ikke andre
  - Kærligheden søger ikke sit eget
  - Kærligheden hidser sig ikke op
  - Kærligheden bærer ikke nag
  - Kærligheden glæder sig ikke over det onde
  - Kærligheden fryder sig over sandheden
  - Kærligheden tåler alt
  - Kærligheden tror alt
  - Kærligheden håber alt
  - Kærligheden udholder alt
- Hvad er du mest taknemmelig for som modtager af denne form for kærlighed fra Jesus?
  - Vi er i stand til at elske andre, fordi Jesus først har elsket os (1 Joh 4:19). Tag dig tid til at evaluere dig selv i henhold til denne liste. Hvilke områder har du brug for for at blive mere som Jesus i hans kærlighed?

## Gør det sammen

Er der én person, du har svært ved at elske nu?

- Ud fra listen ovenfor, hvordan undlader du så at vise dem kærlighed?
- Hvordan kan du vælge at elske dem?
- Hvad kan du gøre for dem uden at forvente noget til gengæld?
- Skriv en bøn, som både udtrykker din tak til Jesus for de forskellige karakteristika ved hans kærlighed til dig, og inviter ham til at gøre dig mere som ham på det område.
- For eksempel: "Tak Herre for din tålmodighed med mig, når jeg gentagne gange svigter dig. Hjælp mig med at være tålmodig med \_\_\_\_\_."

## Gennemgå din daglige praksis

- Lær 1 Korintherbrev 13:4-7 udenad.
- Mediter dagligt over et aspekt af Jesu kærlighed til dig. Overvej i begyndelsen af hver dag en praktisk måde, hvorpå du kan gøre godt og vise kærlighed til en, som du normalt har svært ved at elske.
- Læs følgende vers: 1 Joh 4:7-21
- Glæd dig til næste skridt og muligheden for at fejre, at du er nået til afslutningen på denne rejse. Forbered nogle tanker for at udtrykke jeres påskønnelse af hinanden.