

Fortsæt

altid en discipel og en discipelskaber

Start her

Godt klaret! Du er nået til det sidste trin. Det er vigtigt at tage sig tid til at fejre, hvad Herren har gjort i jeres liv.

- Lykønsk hinanden med at nå til enden!
- Nævn nogle fælles minder fra denne rejse, som altid vil forblive hos dig.
- Hvad har I sat pris på ved hinanden?

Snak sammen

Overvej, hvordan du har ændret dig på vandringsen.

- Hvordan har dit syn på Herren og dit forhold til ham ændret sig?
- Hvordan følger du Kristus mere i dit daglige liv og dine beslutninger?
- På hvilke områder har du brug for at fortsætte med at vokse som discipel?

Udforsk ordet

I Det Nye Testamente har vi breve fra apostlene, der opmuntrer alle troende til at blive ved med at vokse i Jesu nåde og kundskab, efterfølge og tjene ham til det sidste. Der er så meget mere at lære og opleve om Gud.

Læs 2. Peter 1:5-8 og Kolossenserne 1:9-12

- Hvilke af disse områder, som Peter og Paulus nævner, har du især brug for at vokse i nu?
- Hvordan vil det fremadrettet se ud i dit liv at "sætte alt ind på" (2. Peter 1:5)?
- Hvad sker der, når vi ikke bliver ved med at vokse?

Bøn er helt klart en vigtig del af fortsat vækst (Kol. 1:9). Brug ordene i disse vers og bed for hinanden om, at I må fortsætte med at vokse.

Hovedtanke

Vores vandring i at følge Jesus fortsætter, og i sidste ende bringer det den største glæde. Vi skal altid lære af ham, leve på hans måde og holde trit med ham resten af vores liv. Vi gør dette på samme måde, som vi har oplevet på denne rejse:

Bøn og Skriften

- Vores allerførste trin lærte os, at det at bruge tid med Gud i daglig bøn og læsning af Skriften er måden at vokse på.

Kristus-centreret fællesskab

- Vi er altid en del af kirken, Guds familie. Det er her, vi vokser og opretholdes og spiller vores rolle.

Sæt det i praksis

- Vi lærer ved at gøre, så i hvert trin har vi søgt at omsætte det, Jesus lærer os, til praksis. Vores mål er at være Ordets gørere, ikke kun tilhørere (Jakob 1:22).

Ved at engagere os i alle disse vil vi fortsætte med at vokse som disciple.

Gør det sammen

En del af det at øve sig i at efterfølge Jesus resten af vores liv er at hjælpe andre til at gøre det samme. Når vi hjælper andre, bliver vi udfordret til selv at vokse.

I løbet af de sidste par trin har du bedt om at starte Safar sammen med en anden. Hvis du allerede har identificeret disse mennesker, så brug et par minutter til at bede for dem nu.

Hvis du stadig leder efter nogen, så overvej følgende:

- Hvem kunne du invitere?
- Hvordan vil du invitere dem?
- Overvej, hvor du vil mødes.
- Overvej den forpligtelse, det vil kræve.

Hvis det er passende, så tag dig tid nu til at nå ud til denne person og invitere dem med på rejsen.

Gennemgå din daglige praksis

Lad os slutte, hvor vi begyndte i trin 1, ved at læse Salme 1 igen. Bed følgende over hinanden.

“ Herre, jeg beder til, at min ven, ____, altid vil glæde sig over dit ord. Jeg beder til, at de konstant vil meditere over dit ord. Må de være som et træ plantet ved bækken, der giver megen frugt. Må deres blade aldrig visne. Og må de lykkes i alt, hvad de gør. Jeg beder om, at denne verdens vinde ikke vil blæse dem væk, men at du altid vil våge over dem.”